

## De binnenkamer

We beginnen met iets uit het boek Amos. Hij (Amos) was niet alleen een profeet maar ook een voorbidder. Hij kreeg een visioen en daarover staat in Amos 7:1/3 het volgende:

*1 Dit heeft de Heere Heere mij laten zien, en zie, Hij formeerde sprinkhanen toen het nagras begon op te komen; let wel, nagras, nadat er voor de koning gemaaid is.*

De landbouwers moesten hun eerste oogst aan de koning geven en het zgn. nagras was voor hun eigen onderhoud.

*2 En het gebeurde, toen ze (de sprinkhanen) het opvreten van het gewas van het land voltooid hadden, dat ik zei: Heere Heere, vergeef toch! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Hij is immers klein!*

*3 Toen kreeg de Heere hier berouw over. Het zal niet gebeuren, zei de Heere.*

Omdat Amos op de bres stond voor zijn volk, luisterde de Heere naar hem en de sprinkhanenplaag hield op.

Laten ook wij voorbidders zijn, zoals Ezechiël 22:30 ons oproept:

*Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.*

Jezus spoort ons aan om te bidden. Het is niet zwaar maar fijn om een ontmoeting met je hemelse Vader te hebben. Dat kunnen de heerlijkste momenten van de dag worden.

We lezen in Matth. 6:6-8 de volgende woorden van Jezus:

*6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.*

*7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.*

*8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.*

Hier staat dat iedere christen een binnenkamer behoort te hebben, een plek, waar hij met God alleen kan wezen.

Die binnenkamer kan overal zijn en geen plaats is daar te wonderlijk voor: in de kelder, in de studeerkamer, een zolderkamertje maar ook buiten in het bos of op de heide. Een plekje, waar men alleen met God kan zijn.

Waar het op aankomt in die binnenkamer is, dat ik daar mijn Vader ontmoet. Drie keer gebruikt Jezus in dit schriftgedeelte de woorden: "uw Vader".

- Bid tot uw Vader Die in het verborgene is.

- Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u vergelden
- Uw Vader weet wat u nodig hebt.

Wat dus belangrijk is tijdens het bidden in de binnenkamer is, dat ik daar mijn Vader ontmoet. Er staat dat de Vader in het verborgene ziet.

En daar moet ik mij dus van bewust zijn in die binnenkamer: de Vader ziet mij en als Hij mij ziet, kan ik mij tot Hem richten en Hij tot mij en er ontstaat zo een relatie.

Het is zelfs zo, dat de Vader naar zo'n relatie verlangt. Er staat in Johannes 4:23 het volgende:

*Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.*

De Vader zoekt ware aanbidders.

Er staat ook in Mt. 6 dat de Vader in het verborgene ziet en dat Hij het ons zal vergelden.

De Heere wil graag, dat ons hart in de binnenkamer vol zal zijn van geloof, namelijk geloof in de zegen, die zeker op het gebed volgt: Uw Vader zal het u vergelden, zijn de woorden van Jezus.

En in Hebr. 11:6 staat: *Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.*

De Vader ziet ons in het verborgene, Hij ziet ons daar in de binnenkamer dus we geloven dat Hij is, dat Hij bestaat. En we lezen ook dat Hij ons zoeken beloont.

En Hij zoekt aanbidders dus dit alles zal het gebed tot een vreugde en een zegen maken.

Verder staat er dat God uw Vader weet, wat wij nodig hebben, zelfs voordat wij bidden.

Het lijkt of deze woorden het gebed minder nodig maken,

maar dat is niet zo. Wat niet nodig is, is een omhaal van woorden.

De wetenschap, dat de Vader weet, wat wij nodig hebben, vult ons juist met geloof. We hoeven niet met veelheid van woorden dingen van God af te dwingen, zoals de heidenen doen.

Als het antwoord niet dadelijk komt, kan ik toch met vertrouwen en vrijmoedigheid zeggen: Vader, U weet wat Ik nodig heb.

Op die manier wordt de binnenkamer onze meest geliefde plek en met de Vader alleen te zijn, zal een voorrecht en vreugde zijn.

In Matth. 6:9/13 ligt een voorbeeld van een gebed, waarin al de voorwaarden van een gebed in geest en waarheid opgesloten liggen.

Het begint met de woorden: *Onze Vader, Die in de hemelen zijt.*

Om het wonderbare van deze aanhef te kunnen vatten, moeten

wij bedenken, dat geen van de gelovigen uit het Oude Verbond God zó heeft aangesproken, hoe vertrouwelijk zij ook met Hem omgingen.

Allen die Hem - Jezus - hebben aangenomen, hun heeft God macht gegeven om kinderen – zonen – van God te worden, hun die in Zijn Naam geloven.

Hij is onze Vader, niet alleen de uwe, maar ook van vele anderen. Hij is onze Vader, die in de hemelen is.

Voor Vader wordt hier het Aramese woord: *Abba* gebruikt wat *Pappa* betekent.

Dat klinkt teder, maar Hij is toch hoog verhoven boven een aardse vader; Hij is: *Onze Vader, die in de hemelen is.*

*Uw Naam worde geheiligd.* Zijn naam is: Vader en Hij is heilig.

En – schrijft Petrus:  
*Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.*

1 Petrus 1:15

God is heilig en Hij heeft ons geroepen en gaat ons doordrenken met Zijn heerlijk, heilig Woord zodat wij toegewijd worden aan Hem in heel onze wandel.

Zo schrijft Petrus het immers: *Zoals Hij heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw wandel.*

Er staat: word ook zelf heilig in al heel uw levenswandel dus het gaat om een heiligings proces, waarbij we – zoals Petrus in datzelfde stukje schrijft – onze hoop volkomen mogen vestigen op de genade, die ons gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Uw Naam worde geheiligd, ook door onze woorden en daden. Laat dat het gebed van ons hart zijn.

*Uw Koninkrijk kome.* Door Jezus is dit Koninkrijk in onze harten gekomen want Jezus zegt – en zo staat het letterlijk in de grondtekst – in Lucas 17:21

*Het Koninkrijk van God is binnen in u.*

Het Koninkrijk van God bevindt zich in ons hart. Het bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest zoals in Rom. 14:17 staat.

Met de bede: Uw Koninkrijk kome wordt ook bedoeld: Straks het duizend jarig vrederijk en de heerschappij van God op de nieuwe aarde. Het Koninkrijk wat komt.

*Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.*

Er staan twee plaatsen in het N.T. waar duidelijk Gods wil bekend is gemaakt aan ons.

In 1 Thes. 5:18 staat: *Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.*

Uw wil geschiede en Zijn wil is, dat we danken in alles. De houding van dankzegging en lofprijzing maakt Gods kracht in ons leven vrij. De houding van mopperen en klagen blokkeert die kracht.

Wat geeft het nou om een beetje te klagen. Dat is toch niet zo erg. Wat maakt dat nou voor verschil. Toch wel!

Alles hang ervan af, hoe wij reageren op de kleine dingen, die in ons leven op ons afkomen.

Er is maar een speld nodig om een band door te prikken. Een kleine fout van een monteur kan het neerstorten van een vliegtuig veroorzaken.

Een misverstand kan een oorlog doen ontstaan. Eén boos woord kan in deze wereld tot een schietpartij leiden.

Kleine dingen hebben toch een grote betekenis, omdat dit het niveau is, waarop wij leven. De kleine dingen, die onze houding willen beïnvloeden aan de ontbijttafel, of in de lange rij van wachtenden in de supermarkt.

In 1 Cor. 10:10 staat: *En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.*

Uw wil geschiede en dat staat ook in 1 Thes. 4:3 *Want dit is de wil van God: uw heiliging.*

Dat is precies wat God met u en mij wil: dat wij ons geheel toewijden aan Hem.

*Geef ons heden ons dagelijks brood.* In het hier tweemaal gebruikte woordje "ons" zit een onzelfzuchtig vragen. Onze Vader wil voorzien in al onze stofelijke behoeften.

Maar dat niet alleen, want in Mt. 4:4 staat ook: *De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.*

*Mt. 6:12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.* Weer twee keer het woordje "onze".

Wanneer Jezus spreekt over een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven, werd er één voor hem geleid die hem 10.000 talenten schuldig was. Die schuld werd hem kwijtscholden.

Daarna greep die slaaf een medeslaaf die hij tegen kwam bij zijn keel, die hem 100 schellingen schuldig was, en hij wilde hem dat niet kwijtschelden maar zette hem zelfs gevangen.

10.000 talenten ten opzichte van 100 schellingen is een verhouding van 50:1. Wanneer we er dus aan denken, wat ons zelf door God vergeven is, is het ook niet moeilijk om anderen te vergeven.

Petrus vroeg aan Jezus: *Hoeveel keer moet ik vergeven? Tot zevenmaal toe?* We weten het antwoord van Jezus: Niet tot zeven maal maar tot zeventig maal zevenmaal en dat wil zeggen: altijd.

*En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.*

God Zelf verzoekt niemand maar de woorden: *Leid ons niet in verzoeking* is een gebed om leiding en bewaring.

*13b Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.*

Deze lofverheffing in vers 13 staat in de bijbel tussen grote haken en dat betekent dat zij niet in de oorspronkelijke tekst staat.

We besluiten met een kerntekst over het gebed die we uit ons hoofd gaan leren en die staat in Lucas 11:13

*Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden.*

We kunnen er zeker van zijn, dat als wij met een oprecht hart bidden om de werking en leiding van de Heilige Geest voor de nieuwe dag die Hij ons geeft, dat Hij dit gebed zeker zal verhoren.

*Bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (Joh. 16:24)*