

De Bijbel bewijst zichzelf

Alleen al het lezen van Psalm 22, geschreven door David lang voor de geboorte van Jezus en ook het lezen van Jesaja 53, geschreven door de profeet rond 712 jaar voor de geboorte van Jezus, zou al genoeg bewijs zijn voor het feit dat Jezus de Christus is.

Over Apollos staat geschreven in Handelingen 18:28 dat hij uit de Schriften bewees, dat Jezus de Christus was.

Toen de opgestane Jezus aan de Emmaüsgangers verscheen, staat over dit gebeuren het volgende beschreven in Lucas 24:27

En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

De Bijbel bewijst zichzelf: In deze bijbelstudie gaan we een aantal voorspellingen weergeven, die lang vóór de geboorte

van Jezus door Zijn profeten genoemd zijn.

De geboorte plaats van Jezus:

De profeet Micha voorspelde ongeveer 710 jaar voor de geboorte van Christus in Micha 5:1

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Geboren uit de stam van Juda:

Aartsvader Jacob voorspelde op zijn sterfbed ongeveer 1690 jaar voor Christus, dat Hij zou voortkomen uit de stam Juda en dat staat in Genesis 49:10

De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoor-

zaam zijn. Silo betekent: Heer-ser.

Geboren uit het zaad van Jacob:

De profeet Biliam profeteerde ongeveer 1450 voor Christus in Numeri 24:17 het volgende:

Ik zie Hem, maar niet nu; ik schouw Hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen van Set.

Geboren uit een maagd:

De profeet Jesaja profeteerde ongeveer ongeveer 740 jaar voor Christus dat de Messias geboren zou worden uit een maagd en hierover staat in de Staten vertaling: Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam Immanuël heten.

Zijn vlucht naar Egypte als kind:

In Math. . 2:13/14/15 staat: Zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.

Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide:

Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.

De profeet Hosea voorspelde ongeveer 740 jaar voor Christus hierover in Hosea 11:1 het volgende: SV :

Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.

Een profeet, zoals ik ben, zal God verwekken uit uw midden, voorspelde Mozes ongeveer 1900 jaar voor Christus: Genesis 18:15

Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

De Joden zouden Jezus verwerpen:

Johannes 1:11 schrijft: Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Jesaja 53:3 voorspelde hierover ongeveer 712 jaar voor Christus' geboorte:

Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Hij werd voor 30 zilverlingen verraden:

In Math. 26:14/15/16 staat: "Toen ging één van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, naar de

overpriesters, en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren.

En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om Hem over te leveren.

Dit gebeuren werd voorspeld door de profeet Zacharia (11:12) ongeveer 490 jaar voor Christus:

Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de Here zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des Heren de pottenbakker toegeworpen.

In Math. 27:6/8 staat ook nog:

De overpriesters namen de zilverlingen en zeiden: Wij mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld.

En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat land Bloedakker, tot heden toe.

Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen:

De profeet Zacharia profeteerde hierover ongeveer 490 jaar voor Christus het volgende (Zach. 9:9):

Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.

In Johannes 12:13/14 staat hierover:

De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het feest gekomen was, hoorde, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van Israël!

En Jezus vond een jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter Sions, zie, uw Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel.

Jezus was stil en liet Zich verdrukken:

De profeet Jesaja profeteerde hierover in Jesaja 53:7

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

In Math. 26:62 staat hier o.a. over:

En de hogepriester stond op en zeide tot Hem: Geeft Gij geen antwoord; wat getuigen dezen tegen U? Maar Jezus bleef zwijgen.

In Math. 27:13/14 staat ook:

Toen zei Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoeveel zij tegen U getuigen? En Hij antwoordde hem op geen enkele

vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde.

Valse getuigen beschuldigden Jezus:

David profeteerde hierover in Psalm 27:12 waar staat:

Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op.

In Math. 26:60/staat hierover:

De overpriesters en de gehele Raad trachtten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om Hem ter dood te brengen, maar zij vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden.

Jezus werd geseld en bespuwd:

In Jesaja 50:6 staat hierover het volgende:

Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.

De vervulling van deze woorden staan in Marcus 14:65

En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gelaat te

bedekken en Hem met vuisten te slaan en tot Hem te zeggen: Profeteer nu! En de dienaars sloegen Hem in het gelaat.

Jezus werd om onze overtredingen doorboord:

Jesaja profeteerde hierover in Jesaja 53:5 het volgende:

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Ook David profeteerde hierover in Psalm 22:17 waar staat:

Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.

Kom af van het kruis en redt Uzelf

Deze woorden werden voorspeld door David in Psalm 22:6/8 waar staat :

Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.

Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: Wentel het op de Here – laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!

In Math. 27:41/43 staat hierover geschreven:

Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden.

Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven.

Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon..

Jezus werd gekruisigd tussen twee misdadigers.

Jesaja 53:12 schrijft hierover:

Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de

overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

In Math. 27:38 staat hierover vermeld:

Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde.

Aan het kruis gaven ze Jezus zure azijnwijn te drinken:

David profeteerde hierover in Psalm 69:22 waar staat:

Ja, zij gaven mij gif tot spijsze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken.

In Johannes 19:28/29 staat hierover:

Hierna zei Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond.

Jezus bad voor hen die Hem kruisigden

Hierover staat in Jesaja 53:12

Omdat hij zijn leven heeft uitgelingen in de dood, en onder de overtredders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtredders gebeden heeft.

In Lucas 23:34 staat hierover:

En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

De soldaten wierpen het lot over zijn kleding

David profeteerde hierover in Psalm 22:19 waar staat:

Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.

In Marcus 15:24 staat hierover vermeld:

En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou.

De benen van Jezus werden niet gebroken:

In Psalm 34:21 profeteerde David hierover:

Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.

In Johannes 19:33 staat daarover:

Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet.

Jezus werd aan zijn zijde doorstoken:

De profeet Zacharia (12:10) profeteerde hierover:

Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben.

Hierover staat in Johannes 19:34 de vervulling:

Maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

Jezus werd begraven in het graf van een rijk man:

Jesaja profeteerde hierover in Jes. 54:9

Bij de rijke was Hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

In Math. 27:57/60 staat hierover:

Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was.

Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven.

En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen.

Ook zijn opstanding uit de doden is voorspeld:

Hierover staat in Psalm 16:10 HSV:

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

In Lucas 24:36/39 staat over Zijn opstanding:

En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen.

Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart?

Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. En bij dit

woord toonde Hij hun zijn
handen en voeten.