

## De analyse van Jacobus

Wij kunnen onze tong ten goede gebruiken of ten kwade. We kunnen met onze tong God loven, maar we kunnen met onze tong ook iemand vervloeken:

*Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. (Jac. 3:9)*

Als Jacobus over het gebruik van de tong gaat schrijven, schrijft hij in Jacobus 3:2

*2 Want wij struikelen allen in velerlei opzicht.*

Hij sluit daarbij zichzelf niet uit ! Hij ervoer dus ook: ik struikel op dit gebied nog in velerlei opzicht.

Er staat niet: "want wij zondigen allen in velerlei opzicht" maar "wij struikelen allen in velerlei opzicht."

Zondigen is: Willens en wetens iets doen of zeggen wat niet goed is.

Struikelen is: Je wilt niet vallen, maar het gebeurt toch, zoals een klein kind, dat wil gaan lopen en toch af en toe struikelt.

Als Jacobus een analyse van het gebruik van de tong maakt, als die ten kwade gebruikt wordt, dan schrijft hij daarover:

- De tong is een vuur.
- Een wereld van ongerechtigheid.
- Ze wordt in vlam gezet door de hel.
- Het is een niet te bedwingen kwaad.
- Vol dodelijk vergif.
- Het bevlekt het hele lichaam.

Toen de Heilige Geest op de Pinksterdag werd uitgestort, verschenen boven de hoofden van de discipelen "tongen als van vuur".

En de kracht van dat vuur maakt, dat wij onze tong zegenend en ten goede kunnen gebruiken.

Zonder de kracht van de Heilige Geest:

*Kan geen mens de tong temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk gif.*

Door de kracht van de Heilige Geest:

*Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. (Col. 4:6)*

*Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.*

*Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog. (1 Petrus 3:9/10)*

Jacobus vergelijkt het gebruik van onze tong als het sturen van een paard.

Een paard is vol kracht en energie. Een paard kan zelfs op hol slaan. Met een bit in de mond kan het paard gestuurd worden.

En een schip, groot en sterk, wordt gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar heen wil gaan.

Als u en ik menen, dat wij goede christenen zijn, maar daarbij toch onze tong niet in toom houden, dan is onze godsdienst zinloos. ( Jac. 1:19)

Daarom is het gebruik van de tong niet slechts een aspect van onze christelijke wandel, maar de zaak zelf.

Wat een heerlijk en interessant werkterrein! Ook Paulus spoort ons aan met de volgende woorden:

*Word vervuld met de Geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.*

*En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. (Ef, 5:18/20)*