

De Zoon van God werd een mensen Zoon

Wij, mensenkinderen, hebben deel aan het vlees en bloed van Adam na de zondeval.

Een vlees, waarvan Paulus zegt in Romeinen 7:18 "Want ik weet, dat in mij - dat is in mijn vlees - niets goed woont." In dat vlees kwam Jezus.

In Hebreëen 2:14 wordt het grote geheimenis van de godsvrucht geopenbaard, te weten: God is geopenbaard in het vlees (1 Tim. 3:16).

Hij kwam in een gedaante – zoals Romeinen 8:3 het ons zegt – gelijk aan het zondige vlees.

Hij heeft als Voorloper een nieuwe en levende weg ingewijd, en die weg ging door het voorhangsel, dat is Zijn vlees. (Hb. 10:19/20)

En die gebaande weg mogen wij nu gaan.

14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij

eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem, die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen, (NBG: zou onttronen).

Alleen door op gelijke wijze deel te krijgen aan bloed en vlees als de kinderen, kon Hij – door Zijn dood – hem die de macht over de dood had, de duivel, onttronen.

Hier is de duivel in de val gelopen. Immers, de ziel die zondigt, die zal sterven, maar Jezus heeft nooit gezondigd.

- Jezus heeft nooit een zondige natuur gehad.
- Jezus heeft de zonde nooit gekend, want de zonde kent men pas als men de zonde doet.
- Jezus heeft nooit een zondig vlees gehad want een zondig vlees heeft iemand, die gezondigd heeft.

Maar Hij is wel - in alle dingen op gelijke wijze als wij (Jac. 1:14) verzocht geweest, maar de begeerte werd nooit bij Hem

bevruucht en daardoor heeft Hij nooit gezondigd.

Omdat Hij toch ter dood werd gebracht, werd de duivel, die de macht over de dood had, onttroont.

Van deze wijsheid Gods heeft geen van de beheersers dezer eeuw geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben (1 Cor. 2:8).

15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Jezus heeft als gevolg hiervan, de zijnen bevrijdt van angst en slavernij! Geen angst voor de dood en geen slavernij meer.

16 Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan.

In de Engelse King James vertaling staat zo ongeveer dit: Hij nam geen engelen natuur

aan maar die van het nageslacht van Abraham. En die richting wijst ook het volgende vers, dat begint met: *daarom*.

17a Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden,

Ja, in alles moest Hij aan zijn broeders gelijk worden en zo kon Hij in alle dingen op dezelfde wijze als wij verzocht worden. (Hb. 4:15).

Ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt mee gesleurd en verlokt, zo noemt Jacobus 1:14.

En Hij is in alle dingen op gelijke wijze – en niet op een heel andere wijze – als wij verzocht geweest.

Jacobus noemt verder in 1:15

Daarna, wanneer de begeerte bevruucht is, baart ze zonde.

Dat *daarna* is bij Jezus nooit gebeurd. De begeerte werd nooit bevruucht.

17b Opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester

zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.

Jesus weet wat het is, om verzocht te worden. Er is niemand die ons daarin zo goed begrijpt als Hij.

De zonde heeft Hij nooit gekend want men kent de zonde pas, als men die doet.

Maar Jesus weet wat het is, om verzocht te worden.

Hij is onze hemelse hogepriester en advocaat.

Hij leeft altijd om voor ons te pleiten. Hij is een barmhartig en getrouw hogepriester.

18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

Jesus kan ons te hulp komen, want Hij leed immers zelf in het vlees. Petrus schreef hierover in 1 Petrus 4:1:

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden

heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde.

Jesus leed in het vlees, en wij – als wij dat ook doen – mogen ons wapenen met de uitkomst daarvan: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde.

Dit leven is mogelijk door de kracht van de Heilige Geest, zoals Romeinen 8:13 noemt:

Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven!

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lucas 11:13)