



*Uw woord*  
is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad  
(Ps. 119:105)

---

**De leraar ter gerechtigheid**

*En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.*  
(Joël 2:23)

De naam Joël betekent: De Heere is mijn God. Het is de omgekeerde vorm van de naam, die Elia had namelijk: Mijn God is de Heere.

Uit de naam, die Joël kreeg, blijkt dat hij godvrezende ouders gehad moet hebben. Als onbekenden aan het kind Joël vroegen: "hoe heet jij" dan was zijn antwoord: "de Heere is mijn God."

Joël profeteerde over de uitstorting van de heilige Geest op de Pinksterdag. De discipelen werden zo vervuld met blijdschap dat de omstanders zeiden: "deze mensen zijn vol zoete wijn".

We lezen in onze tekst, dat de blijde boodschap voor de kinderen van Sion is, dat aan hen "de Leraar tot gerechtigheid" geschonken zou worden.

Kinderen van Sion: Sion is de stad van de levende God, zoals in Hebr. 12:22 en verder staat:

*22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,*

*23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,*

*24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.*

Sion is dus de stad van de levende God. Daar is de feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen. Sion is de stad van de levende God. En wij zijn op weg naar Sion.

Daar is God, de Rechter over allen, en daar zijn de geesten van de rechtvaardigen, die tot de volmaaktheid gekomen zijn.

Daar is Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond, en daar is het bloed van de besprenging, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

Het bloed van Abel spreekt van wraak maar het bloed van Jezus spreekt van verzoening.

En de kinderen van Sion krijgen in Joël 2:23 een opdracht namelijk: te juichen en zich te verheugen in de Heere, hun God.

De Heere is dus de oorzaak van hun vreugde. We moeten niet blij zijn om alleen maar blij te willen zijn. Nee, dat wat de Heere is en wat Hij ons wil geven, dat is de oorzaak van de vreugde van de kinderen van Sion.

Er is voldoende reden om ons te verheugen en om ons te verblijden in de Heere, onze God. Hij is onze God; daar zit iets gemeenschappelijks in.

Hij is niet alleen mijn God maar ook uw God; Hij is onze God en wij zullen ons verheugen in Hem want ..... Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid.

Hier wordt de heilige Geest "de Leraar tot gerechtigheid" genoemd. Hij, de heilige Geest, die door Jezus "de Trooster" wordt genoemd, en Hij is de beste en de zachtmoedigste Leraar die er is.

Het gaat om een Leraar en wij zijn discipelen en dat zijn leerlingen. Het gaat zoals het op een school toegaat. Van groep 1 naar groep 2 en van groep 3 naar groep 4 en al wie volleerd is, zei Jezus, die zal zijn als de Meester.

Dus de Meester heeft een doel, en dat is dat wij worden als de Meester. En dat kunnen wij worden als wij volleerd zijn.

De heilige Geest wordt de Leraar der gerechtigheid genoemd.

Jezus sprak hierover in Joh. 14:25/26: *De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles*

*leren en u te binnen brengen, al wat Ik gezegd heb.....*

Dus een liefdevol en teder persoon, machtig om te helpen, wil u en mij alles leren. Dus wij zijn discipelen en de heilige Geest is onze Leraar die ons alles wil leren.

Hij wil ons alles, maar dan ook alles leren. Als wij maar willen leren.

- Hij weet alles, wat ik niet weet.
- En Hij kan alles, wat ik niet kan.
- En Hij wil alles in mij doen, wat ik niet kan doen.

Wij mogen leren om in volledige afhankelijkheid van Hem te leven. Wij mogen ons helemaal op Hem verlaten. Hij is altijd bij ons, waar wij ook gaan, dag en nacht, ieder uur.

In deze wetenschap, dat de Heilige Geest als een persoonlijke Vriend steeds bij ons is, vinden wij ook genezing van alle eenzaamheid. Er is een lied dat zegt: nimmer, nimmer ben ik alleen. Nooit meer eenzaam, nooit alleen.

We kunnen dus de heilige Geest beschouwen als een even werkelijk persoon als de Here Jezus, even liefdevol, even wijs, even fijngevoelig, even sterk.

Kennen wij de gemeenschap met de heilige Geest? Aan het eind van de 2<sup>e</sup> Korinthiërs brief (2 Kor. 13:13) schrijft Paulus:

*De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.*

Kennen wij deze gemeenschap, deze heilige kameraadschap, deze samenwerking met de heilige Geest?

De heilige Geest is de Leraar ter gerechtigheid. We mogen leven uit het feit dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, zoals Romeinen 5:1 noemt:

*Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.*

En Romeinen 5:5 noemt dat onze hoop niet beschaamd wordt omdat .... *omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.*

Het is versterkend om dat op je in te laten werken: De liefde Gods is in mijn hart uitgestort door de heilige Geest. Ik kan liefhebben en dienen, omdat die liefde van God in mijn hart is uitgestort.

De Leraar tot gerechtigheid wijst naar Jezus en verheerlijkt Hem. Daarom gaan we luisteren naar de woorden van Jezus in Johannes 7:37/38

*37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!*

*38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.*

*39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden;*

Op het laatste, de grote dag van het feest – het loofhuttenfeest – waar elke morgen een kruik water uit de bron van Siloam gehaald werd en als feestoffer geplengd werd in de tempel onder het uitspreken van de woorden uit Jesaja 12:3 waar staat:

*U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil*

... toen riep Jezus het uit over het tempelplein, dat wie dorst heeft, tot Hem moet gaan om te drinken.

Laten we daarom voortdurend drinken van Zijn woord en Geest om onze dorst te lessen. En dan de heerlijke belofte:

*38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien*

Die stromen van levend water zijn o.a. de vrucht van de Geest zoals Zijn liefde, Zijn blijdschap, Zijn zachtmoedigheid enz.

Die zullen uit ons binnenste stromen maar hier wordt wel een voorwaarde genoemd: namelijk "wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt".

En de Schrift zegt o.a. in 2 Cor. 4:10

*Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.*

Om dit met een voorbeeld duidelijk te maken het volgende:

Een broeder en zuster gingen op vakantie naar Luxemburg. De auto was ingeladen, het weer was mooi en ze vertrokken richting Luxemburg.

Na een half uur rijden zei de vrouw tegen de man, die achter het stuur zat: O ... ik ben mijn tas vergeten en daar zit mijn pas in en mijn geld en mijn bril. Wij moeten terug .... !

Dan komt er vanzelfsprekend iets omhoog bij de man die achter het stuur zit; dit had hij niet verwacht. En dan gaat het er om dat hij "het sterven van Jezus" in zijn lichaam laat werken opdat ook "het leven van Jezus" zich in zijn lichaam kan openbaren.

Dat is "geloven in Jezus" zoals de Schrift zegt. Op die manier kunnen altijd "stromen van levend water" uit ons binnenste vloeien.

Geprezen zij God voor de Leraar tot gerechtigheid die ons zo'n leven wil leren. We mogen het leren.

We herhalen onze kerntekst uit Joël 2:23

*En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.*  
(Joël 2:23)

Verkwikkende, zegen brengende regenstromen laat Hij op ons neerdalen. De vroege regen viel in Israël in het najaar en de late regen in het voorjaar.

Maar voor ons – in het nieuwe verbond - wil Hij die vroege regen elke dag geven, als wij vroeg in de morgen opstaan om Hem te zoeken en te prijzen.

Dan wil Hij een vroege regen in ons hart laten nederdalen en aan het eind van de dag wil Hij de late regen in ons hart laten nederdalen als wij Hem danken voor Zijn liefde, Zijn leiding, Zijn lessen.

Maar Hem ook danken voor verdrukkingen want wij roemen ook in de verdrukkingen,

omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de heilige Geest.

En wij danken Hem ook voor overvloed aan aardse zegeningen. Wij danken Hem ook dat wij mogen genieten van alle goede dingen des levens.

Geprezen zij de Heere, die ons Zijn Geest in ons binnenste geeft. De profeet Micha schreef hier al over in Micha 3:8a waar staat:

*Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van recht en van sterkte,*

Ja, het is een heerlijk gebod om vervuld te worden van de heilige Geest zoals in Efeze 5:18 staat:

*maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,*

*dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.*

*en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.*

Geprezen zij de Heer, die ons de Leraar ter gerechtigheid geeft en vroege en late regen op ons wil doen nederdalen.