

## Christus, de Eerstgeborene van de schepping

Paulus beschrijft in de Kolossenzen brief wie Jezus is en wie Jezus was.

We gaan lezen in Kolossenzen 1:15 en verder:

*15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping.*

God is voor de mensen onzichtbaar. Hij is de onzichtbare God <sup>1</sup> en niemand heeft ooit God aanschouwd. Jezus is het beeld van de onzichtbare God.

Hij is ook de Eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de Eerstgeborene en niet de Eerstgeschapene. Hij werd uit God geboren, als Eerste van Gods werken. God uit God en Licht uit Licht.

Johannes noemt hierover in 1:1 In den beginnen was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Er staat niet "in den beginne was Jezus" want die naam kreeg Hij pas bij zijn geboorte als mens. Daarvoor wordt Hij – met name hier door Johannes, het Woord genoemd.

Het Woord was er ... het Woord was bij God en het Woord was God.

*16a Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare.*

God schiep door het Woord alle dingen, zowel in de hemel als ook op de aarde.

*16b Hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.*

In de hemel schiep het Woord: Tronen. Denk aan de vier bijzondere wezens voor Gods troon en aan hemelse heerschappijen, Aartsengelen, vorsten die namens God regeren.

---

<sup>1</sup> 1 Tim. 1:17 1 Tim. 6:16 Hb. 11:27

Het Woord schiep ook de zichtbare dingen, overheden en machten. Alle dingen zijn door het Woord geworden; door Hem en tot Hem.

*17 En Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.*

En voor de schepping van de wereld had God ons al uitverkoren lezen we in Ef. 1:4 en verder waar staat:

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

*18a Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.*

Niemand anders dan Hij, onze Heere Jezus, is het hoofd van het lichaam, de gemeente.

In Efeze 1:22 staat:

En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

En ieder lid van het lichaam is Gods tempel, en wordt opgeroepen om God met zijn lichaam te verheerlijken (1 Cor. 6:19/20):

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

*18b Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.*

Hij is het begin; de Eerstgeborene maar ook de Eerstgeborene uit de doden. De opstanding van Christus is het begin van de herschepping.

Christus is onder alles de Eerste geworden. Zowel van de schepping als van de herschepping. En straks zal de hele schepping vernieuwd worden, zoals in Openbaring 21:5 staat: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Alles, maar dan ook alles wordt nieuw! Dat zal onze unieke God gaan doen door Jezus Christus.

*19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken.*

Toen Jezus als baby uit Maria geboren werd, heeft Hij, Die aan God gelijk was, zichzelf ontledigd en nam Hij de gestalte van een dienstknecht aan en is aan de mensen gelijk geworden.<sup>2</sup>

God kan niet moe worden maar Jezus kon dat wel. God wordt niet hongerig en dorstig maar Jezus werd dat bij tijden wel. Hij

had Zich ontledigd van het God gelijk zijn en werd aan de mensen gelijk.

En in Zijn uiterlijk als mens bevonden heeft Hij zich vernederd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.

Maar God wekte Hem op uit de dood en gaf Hem de naam boven alle namen. En dat is de naam: Kurios, de Heere. En in Hem woont al de volheid Gods lichamelijk. Hij is nog steeds een Mens, daar in de hemel aan de rechterhand van Zijn Vader, maar met de hele volheid Gods in Zich.

*20 En door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.*

Wat de verzoening op aarde betreft: In 1 Joh. 2:2 staat dat Hij een verzoening is voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

---

<sup>2</sup> Filip. 2:6/7

Voor een ieder die deze verzoening wil aannemen, is er verzoening en daarom roept Paulus het uit: In de naam van Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen.<sup>3</sup>

Maar Paulus heeft het in Kol. 1:20 niet alleen over een verzoening hier op aarde, maar ook over dat wat in de hemelen is.

In de tegenwoordige hemelen heeft een soort van oorlog plaats gevonden toen Satan tegen God in opstand kwam en hij heeft 1/3 van de engelen meegesleept in zijn val. 2/3 van de engelen bleef trouw aan God.<sup>4</sup>

Er bestaat een engelentaal; ook engelen kunnen spreken en wat er allemaal gezegd en gesproken is tijdens die ontwikkelingen van de val van satan, daar hebben wij weinig weet van.

Ook wordt de satan de aanklager van de broeders genoemd. Jezus

verdedigt ons dag en nacht en satan klaagt dag en nacht aan.

Genoeg voor God om straks niet alleen een nieuwe aarde te scheppen, maar ook een nieuwe hemel.

Nogmaals Kolossenzen 1:20b

*20b En alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.*

Het bloed van Jezus heeft dus zijn uitwerking, ook in de hemel.

*21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend.*

Een couplet van een lied luidt: Wij hebben de verlossing, door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o, welk een kostbaar goed.

En Paulus beschrijft in het volgende vers waar die verzoening heeft plaats gevonden:

<sup>3</sup> 2 Cor. 5:20

<sup>4</sup> Openb. 12:4

*22 In het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen.*

Die verzoening vond plaats in het lichaam van Jezus. Petrus schrijft hierover in 1 Petrus 2:24 waar staat:

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven.

Doordat Jezus hetzelfde vlees had als wij, een vlees waar geen goed in woont, heeft Hij onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht.

Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam op het kruishout gebracht.

Daardoor is ook onze oude mens meegekruisigd door het werk van Jezus. Wij zijn aan de zonden afgestorven opdat wij voor de gerechtigheid zouden leven.

Nogmaals vers 22b:

*22b Om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen.*

Door het werk van Christus kan het zo worden in ons leven. Dat wij heilig, onbesmet en onberispelijk leven.

*23a Indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie.*

Wij moeten ons door niets en niemand laten afbrengen van het rechte pad, van de smalle weg die ten leven leidt.

Standvastig en wel gegrond blijven in het geloof. Gij in Mij, zei Jezus, gelijk Ik in u. Hij in ons is de kracht in ons leven en wij in Hem.

Christus in ons is te vergelijken met een groot reservoir levend water, waar een kraan aan zet. Door Hem te zoeken met ons hele hart, draaien wij als het

ware die kraan open en kan het levende water in ons stromen.

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.<sup>5</sup>

In vers 23a wordt ook gesproken over de hoop van het evangelie. Een hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen zoals 1:5 noemt.

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.<sup>6</sup>

*23b Het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.*

De gemeente in Kolosse heeft het evangelie gehoord door de verkondiging van Epafras, de trouwe dienaar van Jezus en door deze bijzondere brief van

Paulus en Timotheüs mochten zij verder opgroeien in de rechte kennis van God en de genade van onze Heere Jezus Christus.

En dit evangelie, deze blijde boodschap, werd en wordt verkondigd in de ganse schepping onder de hemel.

En God heeft Zijn trouwe dienaar Paulus daartoe aangesteld als apostel en deze heeft ons heel de raad Gods doorgegeven in zijn brieven, die wij ook nu nog kunnen lezen en bestuderen.

Nu mogen ook wij leren, dat wat Paulus schreef aan de Kolossenzen in 1:10

*Om de Heere waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.*

En dan mogen wij ook de genoemde kracht ervaren in vers 11:

*Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner*

<sup>5</sup> Johannes 15:5

<sup>6</sup> 1 Cor. 2:9

*heerlijkheid tot alle volharding  
en geduld (met blijdschap).*