

Boosheid

Jacobus noemt in zijn brief:

De toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. (Jac. 1:20)

En even verder:

Leg dus af alle uitwas van boosheid.

Ook noemt Paulus in Col. 3:8 *Thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadheid.*

Als iemand iets zegt of doet wat tegen je gericht is, kun je tot boosheid worden verzocht en in die zonde vallen; als iets tegen je zin in gaat, als er smaad over je komt, als je iets verliest, als je bestolen of bedrogen wordt.

Of als ze over je roddelen of je belachelijk maken, als er iets stuk gaat of mislukt.

De oorzaak van boosheid is dus in feite egoïsme.

De meeste christenen kleeft nog lang na hun bekering boosheid aan. Toch noemt Prediker 7:9

dat boosheid huist in de boezem der dwazen.

Want wat voor nut heeft het? Wat kapot is, wordt door boosheid niet weer heel en wat je kwijt bent, komt ook niet terug!

En wie wordt er door mijn boosheid opgebouwd en blij, ikzelf of de persoon op wie ik boos ben?

Laten we jagen naar Christus' deugden: zachtmoedigheid, geduld, toegeeflijkheid, verdraagzaamheid, vreedzaamheid, liefde en wijsheid.

Daar worden we zelf en daar worden anderen door opgebouwd.

Leg dus af alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. (Jac. 1:21)