

Bijna niet te geloven en toch waar!

Ik geef graag die woorden uit de bijbel aan u door, waarvan ik zelf ook hulp heb gekregen en nog krijg.

Het gaat vandaag over een belofte, die Paulus bijna aan het einde van de Romeinenbrief aan zijn christenvrienden in Rome heeft geschreven.

En omdat deze Romeinenbrief in miljoenen exemplaren de wereld over is gegaan, geldt deze belofte ook voor ons als nieuw testamentische gelovigen.

Het is een bijbelvers dat staat in Romeinen 16:20. Het is één van de krachtigste woorden van het nieuwe testament en toch zijn die woorden vrij onbekend.

Ik heb er nog nooit een toespraak over gehoord, voor zover ik mij herinner, en toch is deze belofte één van de krachtigste van het nieuwe testament. Er staat dit:

En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren.

Het zijn woorden vol kracht en zekerheid.

Geen misschien of twijfel spreekt uit deze woorden. Nee, woorden vol kracht en zekerheid.

Heel de Schrift is door God ingegeven en Paulus werd door de heilige Geest gedreven, toen hij deze woorden aan de christenen in Rome schreef en daarmee ook aan ons door gaf.

Hoe kan zoiets groots in ons gebeuren?

Bemoedigend is het, dat er staat dat God het zal doen. Deze sterke God van de vrede, Hij wil ... en om met de kracht van deze tekst te spreken: Hij zal dit grote werk in u en mij doen, als wij ons daarvoor open stellen.

Het zal ook niet zo heel lang duren voordat dit gaat gebeuren,

want er staat dat de God van de vrede dit spoedig zal doen.

En als wij het woord "spoedig" in het woordenboek gaan opslaan, dan staat daarachter: "heel gauw, binnenkort". Dus dat hoeft geen 20 of 30 jaar te duren.

De tegenstander heeft verschillende namen zoals: aanklager, draak, duivel, oude slang, satan, verleider.

Hij wordt in dit vers "de satan" genoemd.

En wij houden het in deze Bijbelstudie erop, dat hij een verleider is.

En wat wil God nu spoedig in ons doen? Ja, waartoe is onze sterke en machtige God toe in staat? Dat deze verleider onder onze voeten vertreden wordt!

Dat wil niet zeggen dat hij dan al in de poel des vuurs geworpen zal worden of zoiets. Nee; de verleider zal dan onder onze voeten verpletterd worden.

Nogmaals de tekst uit Romeinen 16:20

En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren

Dat betekent, dat zijn verleidende macht op ons geen uitwerking meer zal hebben.

De satan is een verleider.

Hij verleidt in het grote geheel de volkeren tot oorlog, zo staat er in Openb. 20:8 en om het dicht bij te halen in het kleine, wil hij ons *verleiden* tot kleine huiselijke oorlogjes zoals ruzie, woordenstrijd, het over en weer elkaar gaan verwijten enz. enz.

Hij probeert voet te krijgen via ons vlees, waar geen goed in woont.

Paulus schrijft in Efeze 4:26 *Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen voet.*

Er kan iets omhoog komen uit ons vlees, bijvoorbeeld veront-

waardiging. Zondig dan niet, zegt het woord. Dat het dan niet koud en donker in ons hart zal worden; de zon mag daar niet ondergaan!

Nee, die moet in ons hart blijven schijnen voor de ander. Dan geven wij de duivel geen voet.

De satan is dus een verleider. Maar het is goed om door te krijgen, dat hij ons altijd met iets minderwaardigs verleidt.

Eerst verleidt hij ons en kunnen wij daarop in gaan. En als wij er op ingaan, dan klaagt hij ons daarna aan. Want "aanklager" is ook één van zijn namen.

We gaan een poging wagen, om zijn manier van verleiden met enkele voorbeelden duidelijk te maken:

○ Wanneer ergens een muizenval geplaatst wordt, wordt daar een stukje kaas als lokmiddel in gedaan.

Wat de satan doet is praten over de kaas! Hij praat niet over de

val maar uitsluitend over de kaas, die zo geurig en lekker is.

En wat ons voorbeeld betreft wordt de muis via de kaas verleid om erin te happen en dan ... loopt hij letterlijk in de val; hij is erin gelopen maar dat wilde hij helemaal niet.

Een ander voorbeeld:

Wanneer iemand zit te vissen aan de oever van het water, gebruikt hij een hengel met een worm aan een haakje.

De vis komt dichterbij en ziet de worm hangen en denk zo ongeveer met zijn vissen verstand:

Dit is een heerlijk hapje om in te bijten. Als hij dat doet, komt hij aan de haak te zitten en haalt de hengelaar hem naar boven.

De vis is letterlijk aan de haak geslagen. Dat had hij niet gewild en dat had hij niet gedacht. De vis is dan verleid door de mens via de worm om toe te happen.

We kunnen ervan uit gaan, dat alle voorstellen, waarmee de sa-

tan komt om ons te verleiden, in wezen leugen zijn waarmee hij ons ten val wil brengen.

Paulus heeft het in Efeze 4:22 over de oude mens en zijn misleidende begeerten.

Wat satan heeft aan te bieden is iets minderwaardigs. Ja, alles wat hij aan te bieden heeft loopt op narigheid uit. Denk aan het paradijs waar hij tegen Eva zei: je zult als God zijn, kennende goed en kwaad.

Ze geloofde in zijn woorden, maar ze kwam bedrogen uit. Ze moesten beide uit het mooie paradijs weg gaan, omdat ook Adam van de verboden vrucht had gegeten.

De gevolgen zijn ook voor ons merkbaar, want toen wij geboren werden, kwamen wij ter wereld met het vlees van de gevallen Adam, een vlees waarvan Paulus zegt: "Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont." (Rom. 7:18)

In het hart van Paulus woonde Christus en in zijn hart was de liefde Gods uitgestort door de heilige Geest, maar in zijn vlees woonde niets goeds.

Als wij dus door krijgen - door de genade van onze grote en machtige God van de vrede - dat alles, waarmee de satan ons wil verleiden, iets minderwaardigs is, iets waardoor wij ons geluk verliezen, dan verliest de satan zijn verleidende macht over ons.

Dan verliest de begeerte zijn aantrekkingskracht.

Dat zoiets geweldigs spoedig in onze levens mag plaatsvinden. Dan is de satan onder onze voeten vertreden.

En dat werk wil God graag in een ieder van ons doen.

We gaan tenslotte weer terug naar onze kerntekst in Romeinen 16:20

*En de God van de vrede zal de
satan spoedig onder uw voeten
verpletteren.*