

Bidden is een relatie met de Vader hebben

We lezen de woorden van Jezus over het bidden in Matheus 6:6/8

6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader Die in het verborgene is, en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. .

Hier staat dat iedere christen een binnenkamer behoort te hebben, een plek, waar hij met God alleen kan zijn.

Die binnenkamer kan overal zijn en geen plaats is daar te wonderlijk voor:

- In de kelder.
- In de studeerkamer
- Op een zolderkamertje
- Maar ook buiten in het bos of op de heide.

Een plekje, waar men alleen met God kan zijn.

Waar het op aankomt in die binnenkamer is, dat ik daar mijn Vader ontmoet.

Drie keer gebruikt Jezus in dit schriftgedeelte de woorden: "uw Vader":

1. Bid tot uw Vader Die in het verborgene is.
2. Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
3. En uw Vader weet wat u nodig hebt.

Wat dus belangrijk is tijdens het bidden in de binnenkamer, dat is, dat ik daar mijn Vader ontmoet.

Er staat dat de Vader in het verborgene ziet. En daar moet ik mij dus van bewust zijn in die binnenkamer:

De Vader ziet mij en als Hij mij ziet, kan ik mij eerbiedig tot Hem richten en Hij tot mij en zo ontstaat een relatie.

Het is zelfs zo, dat de Vader naar zo'n relatie verlangt.

Jezus heeft hierover tegen de Samaritaanse vrouw gezegd in Johannes 4:23 en 24

23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

De Vader zoekt mensen die ware aanbidders zijn; die Hem aanbidden in geest en in waarheid.

Wanneer ik Hem aanbid of bewonder, dan proeft Hij, of die woorden wáár zijn.

Er staat ook in Mattheus 6 dat de Vader in het verborgene ziet en dat Hij het ons zal vergelden. Hij ziet in het verborgene en zal het ons vergelden!

Daarom mag ons hart vol van geloof zijn daar in de binnenkamer, namelijk geloof in de zegen, die zeker op het gebed volgt.

Uw Vader zal het u vergelden. Dat zijn de woorden van Jezus. Die zekere woorden van Jezus vullen ons hart met verwachting.

Verder staat er, dat God uw Vader weet, wat u nodig hebt, eer u tot Hem bidt.

Het lijkt wel, of deze woorden het gebed minder nodig maken, maar dat is niet zo. Wat niet nodig is, is een omhaal van woorden.

De wetenschap, dat de Vader weet, wat wij van node hebben, vult ons juist met geloof. We hoeven niet met veelheid van woorden dingen van God af te dwingen, zoals de heidenen doen.

En als het antwoord niet dadelijk komt, kunnen wij toch met vertrouwen en vrijmoedigheid zeggen: Vader, U weet wat wij nodig hebben.

Op die manier wordt de binnenkamer onze meest geliefde plek; een plek waar wij met de Vader alleen mogen zijn.

Die plek zal een voorrecht voor ons worden en die plek zal een vreugde voor ons zijn.

Ik mag daar mijn Vader ontmoeten Die in de hemelen is.

Bidden is een relatie met de Vader hebben. Wij spreken niet alleen tot Hem maar Hij wil ook tot ons spreken. Soms begint in de morgen de Vader al in ons hart te spreken, voordat wij tot Hem gesproken hebben, bijvoorbeeld met dit woord:

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7)

Er staat niet: leg al uw zorgen op Hem, of geef al uw zorgen aan Hem, maar: werp ... en dat betekent, dat je ze met enige kracht van je af moet werpen.

Een evangelist leidde eens een dienst aan boord van een schip dat naar Honolulu voer.

Hij stelde aan het eind van de dienst voor, dat alle mensen die zorgen in hun hoofd hadden, met hem mee konden lopen naar het achterstevan van het schip, om daar hun zorgen overboord te werpen.

Het voorstel kwam wat kinderlijk over maar later op de dag kwam een man naar hem toe die tegen hem zei: "Ik heb uw raad opgevolgd en mij verbaasd over de opluchting die ik ervoer."

"En" zo ging hij verder "zolang deze reis duurt, werp ik iedere avond bij zonsondergang mijn zorgen overboord." Hij wierp zijn zorgen in de oceaan als een gebaar om zijn zorgen op Hem te werpen.

Want op wie moeten wij dan onze zorgen werpen, ja al onze zorgen? Op Hem, dus die last hoeven we niet zelf te dragen.

En waarom zullen wij onze zorgen op Hem werpen? Omdat Hij voor ons zorgt.

Het staat er, het is waar, het is een betrouwbaar woord en alle aanne-
ming waard, om met bijbelse woorden te spreken.

Jezus heeft ons nadrukkelijk gezegd, dat wij ons niet bezorgd hoeven
te maken. In Math. 6:26 staat:

*Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en ver-
zamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u
ze niet ver te boven?*

Jezus zei dus: kijk naar de vogels. Hoeveel vogels zijn er wel niet op
aarde. Vele miljarden. Zelfs de rijkste man op aarde en dat is waar-
schijnlijk Bill Gates, zou niet in staat zijn al deze vogels dagelijks te
eten te geven.

Maar God doet dit elke dag en Jezus zei: uw hemelse Vader voedt ze
en Hij zei ook, dat wij de vogels ver te boven gaan. Als God zorgt
voor de vogels, zorgt Hij dus veel, veel meer voor ons.

Onze hemelse Vader kent onze behoeften zoals in vers 32 staat: *Uw
hemelse Vader weet immers, dat u al deze dingen nodig hebt.*

- Bid tot uw Vader Die in het verborgene is.
- Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het
openbaar vergelden.
- En uw Vader weet wat u nodig hebt.