

Bemoei je met je eigen zaken

De apostel Petrus schrijft daar in 1 Petrus 4:15 heel duidelijk over. Daar staat:

NBG: Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoelial.

HSV: Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.

Er bestaat een soort van geestelijke griep en dat is je te bemoeien met andermans zaken in plaats van vol ijver en trouw je eigen zaken te behartigen.

Bemoeizucht staat in bovengenoemde tekst op één lijn met moord en diefstal en dat is dus een ernstige overtreding!

Christenen die zich bemoeien met andermans zaken halen dus een onnodig lijden op hun hals!

Het is onze zaak om met trouw en toewijding Jezus te volgen en wat dat betreft staat er in Johannes 21:22 een woord van Jezus wat zagezegd de spijker op de kop slaat.

Daar staat namelijk dat Jezus tegen Petrus sprak: *Wat gaat het u aan? Volgt u Mij!*

Wat anderen zeggen of doen of nalaten is hun zaak en niet die van ons. Ook als iemand mij onrecht aan zou doen, dan is dat zijn zaak.

Mijn zaak is dan iets heerlijks, namelijk om mij blij en geduldig in het onrecht te schikken en kwaad met goed te vergelden.

Dan heb ik zoiets als de hemel op aarde.

Laten we ons dus niet mengen in de zaken van God, of in die van andere mensen.

Weg dus met die nieuwsgierigheid en zucht om te oordelen.