

Bemoedigende woorden

De woorden, die Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi, zijn buitengewoon bemoedigend.

We gaan hierover lezen in Filip. 4:4 en verder:

4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

De eerste grote reden tot blijdschap is het zich verblijden in de Heere Zelf.

In deze tekst staat niet, dat wij ons zullen verblijden om maar wat blij te zijn, maar dat wij ons zullen verblijden in de Heere.

Blijdschap om Hem. Hij is goed, Hij is geduldig, Hij is getrouw, Hij is vergevings gezind, Hij is liefdevol en zorgzaam.

Blijdschap om Hem, Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft.

Op al onze wegen kunnen wij ons dus in Hem verblijden. En daarom herhaalt Paulus: Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

David noemt in Psalm 37:4

Verlustig u in de Heere; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Wat een gevolgen heeft het dus, als wij ons verblijden, ons verlustigen in de Heere.

En dan komt Paulus met de volgende bemoediging, namelijk dat onze vriendelijkheid aan alle mensen bekend zal zijn.

5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

Vriendelijkheid is een vrucht van de Geest. ¹ En de wijze Salomo vertelt ons in Spreuken 15:30 dat vriendelijk, stralende ogen, het hart verheugen.

En Paulus voegt daar aan toe: *De Heere is nabij.*

¹ Gal. 5:22

Hij is nabij en niet ver weg. Jezus is nu aan de rechterhand van Zijn Vader maar Hij heeft ons niet alleen gelaten, want de heilige Geest is nabij.

De Geest neemt het uit de Vader en de Zoon en Hij wil ons zo vervullen, dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien in de vorm van vriendelijke en goede woorden voor onze naaste.

Dan wordt onze vriendelijkheid aan alle mensen bekend.

De volgende bemoediging is ook heel bijzonder:

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Wat een rust straalt er uit dit woord! Weest in geen ding, over geen enkele zaak, bezorgd.

Het is, zoals ook Petrus in zijn brief ons toeroept: ² *Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.*

Ook hier de gezegende uitspraak van Petrus: Werpt al uw bekommernis, uw zorgen, op Hem.

Soms moeten we onze zorg met enige kracht van ons afwerpen op Hem.

Maar dan ook de belofte: Want Hij zorgt voor u.

Nogmaals het woord van God door Paulus:

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Dus al onze wensen mogen wij door gebed en smeking bij God bekend maken maar dan ook met dankzegging.

Hem danken dat Hij zorgt en dat wij ons over geen enkel ding be-

² 1 Petrus 5:7

zorgd hoeven te maken. Wat een krachtig woord; wat een zekerheid, wat een troost.

En dan volgt nog de prachtige belofte, als wij onze zorgen op deze wijze bij God hebben gebracht:

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

We ervaren dan een vrede, niet minder dan de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat.

Deze vrede heft ons boven ons verstand uit en deze vrede behoedt ons hart en onze gedachten.

We hebben dan de zaak, waar over wij ons bezorgd zouden kunnen maken, geheel aan God overgegeven.

Deze vrede Gods legt onze bezorgde gedachten zozeggend het zwijgen op.

Deze vrede ervaren wij in Christus Jezus, als een rank aan de Wijnstok.

Ook David heeft ervaren dat God voor hem zorgt en hij noemt in Psalm 55 vers 23:

Werp uw bekommernis op de Heere, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Dan de afsluiting van de bemoeidigende woorden van Paulus aan de Filippijzen.

Omdat God onze gedachten wil behoeden, wordt hier een prachtige opsomming gegeven, waar wij met ons denken in de praktijk van alle dag mee bezig zullen zijn.

8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.

- Bedenken al wat waar is.

Dat is in het bijzonder Gods woord; denk b.v. aan de woorden over bezorgdheid die wij gelezen hebben.

- Bedenken al wat waardig is. Zusters zullen zich sieren met waardige klederdracht ³ en wij zullen - als een koninklijk priesterschap - wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn: met alle nederigheid en zachtmoedigheid. ⁴
- Bedenken al wat rechtvaardig is. Van de hoofdman Cornelius staat geschreven dat hij een rechtvaardig man was. Hij was eerlijk; hij was zagezegd integer. Hij was met goede dingen bezig en dacht zagezegd rechtvaardig.
- Bedenken al wat rein is. De wijsheid die van boven komt is rein. We zullen ons met reine dingen bezig houden en wijken van het slechte en onreine.

- Bedenken al wat beminlijk is. Wie reinheid van hart beminnt en wiens woorden vriendelijk zijn, de Koning is zijn Vriend. (Spr. 22:11)
- Bedenken al wat welluidend is. Bijvoorbeeld: Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen maar ook mooie harmonische klassieke of licht klassieke muziek. Muziek die je goed doet, welluidende muziek.

9 Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Paulus stelt zichzelf hier ten voorbeeld. De Filippenzen zagen in de omgang met Paulus de concrete toepassing van zijn verkondiging.

Hij stelt zichzelf als voorbeeld zoals ook in Filip. 3:17 waar hij schrijft: Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt.

³ 1 Tim. 2:9

⁴ Efeze 4:1

Als je dat kunt zeggen of schrijvers aan je toehoorders, dan is leven en leer met elkaar in overeenstemming zoals ook van Jezus geschreven staat in Handelingen 1:1 "over al wat Hij begonnen is te doen en te leren".

Brengen wij de woorden van Paulus, hierboven genoemd, in toepassing, dan zal de God des vredes met ons zijn!