

Balk en splinter

We gaan deze woorden van Jezus hierover lezen in Math. 7:1/5

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Oordeelzucht is een soort ziekte, waaraan velen lijden, zowel wereldse mensen alsook christenen.

Oordelen is zoiets als:

- Anderen bekritisieren.
- Iets van anderen eisen.
- Sterke wensen hebben dat anderen anders moeten zijn.

Oordelen is je bemoeien met andermans zaken. In 1 Petrus 4:15 staat hierover:

Laat niemand moeten lijden als een moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial.

Hier worden een moordenaar en een dief en een boosdoener in één reeks genoemd met iemand die zich met andermans zaken bemoeit. Een bemoeial!

Dat geeft de ernst van het zich bemoeien met andermans zaken aan.

2 Want met het oordeel, waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmee gij meet, zal u gemeten worden.

Het gevolg van oordelen is, dat men het op "zijn eigen boterham" terug krijgt. God houdt het heel nauwkeurig bij, want er staat: "met de maat, waarmee gij meet, zal u gemeten worden."

Als oordelen, anderen bekritisieren dus iets is, wat helemaal uit ons leven weg moet, moeten we dan alles maar voor zoete koek aannemen en niets zeggen?? Nee, want ook daar heeft de Bijbel een antwoord op.

Een zaak beoordelen is heel iets anders dan oordelen. Er staat dan ook in de Bijbel dat een geestelijk mens alle dingen beoordeeld..

Het is vleeselijk om te oordelen maar naar de mate men toeneemt en groeit in de genade, kan men beter zaken beoordelen, dingen toetsen die op ons afkomen.

Het is geestelijk om te "beoordelen". Men zou dus beoordelen "toetsen" kunnen noemen.

Over beoordelen wordt gesproken in 1 Cor. 2:15 waar staat:

Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

De geestelijke mens toetst dus alle dingen die op hem afkomen. En dan kan hij komen met de juiste hulp voor de ander, indien hij of zij daarvoor open staat.

3 Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Men kan dus zo gericht zijn op het doen en laten van de ander, en sterke wensen hebben dat de ander zijn gedrag moet verande-

ren, dat men daardoor geen zicht heeft op eigen gedrag.

Men merkt die oordeelzucht, die balk in eigen oog, niet op.

Jezus noemt zulke mensen huichelaars; een sterke uitdrukking die past volgens Hem bij dit soort gedrag.

4 Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?

Dan pakt men iets aan, waarvoor men niet geschikt is. Die oogoperatie gaat mislukken want het zicht in eigen oog is slecht. Er zit een balk voor de lens.

5 Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.

Als we dus eerst de balk van ergernis en oordeelzucht uit ons eigen leven wegdoen, dan kunnen we scherp zien en ben je geschikt geworden om anderen te helpen en te vermanen.

Paulus schrijft in Romeinen 15:14 aan de broeders in Rome de volgende woorden:

Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervult met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen.

Dus deze broeders hadden werkelijk de balk uit eigen ogen verwijderd en waren vol van goedheid geworden.

Nu waren ze in staat, met de juiste kennis van Jezus over deze dingen, om elkaar terecht te wijzen.

En dat werkte gezegend uit omdat ze vol van goedheid waren.

Over Barnabas staat geschreven, dat hij een goed man was, vol van de heilige Geest en van geloof.¹

We kunnen met Johannes zeggen: "Wie goed doet, is uit God

maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien."²

Want als wij werkelijk gaan zien in Gods Woord, hoe goed God is, dan wijkt het kwade uit ons leven

Psalm 145:9

De Heere is voor allen goed, en Zijn barmhartigheid is over al zijn werken.

Jezus noemt in Math. 12:35

35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.

Dat deze schat aan goedheid in ons hart de komende tijd mag toenemen en onuitputtelijk mag worden.

Als we de goede dingen, die we van elkaar ervaren, in ons hart als een schat bewaren, dan komt dat er uit.

Maar een slecht mens brengt uit zijn boze schat boze dingen voort.

¹ Hand. 11:24

² 3 Joh. 11