

Lessen uit het leven van koning Asa

De Geest van God kwam over Azarja, een profeet in de tijd van koning Asa. Dat lezen we in 2 Kron. 15

1 Toen kwam de Geest van God op Azaria, de zoon van Oded.

2 En hij ging de stad uit, Asa tegemoet, en zei tegen hem: Luister naar mij, Asa, heel Juda en Benjamin! De Heere is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Deze woorden sprak de Heere door Zijn profeet tot koning Asa, maar ook tot geheel Juda en Benjamin. En die woorden spreekt Hij ook tot ons: De Heere is met u, zolang u met Hem bent.

En zoeken wij Hem, dan hebben wij ook die heerlijke belofte. Want er staat: Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden.

Zoeken we Hem niet meer en verlaten wij Hem, dan verlaat Hij ook ons. Maar dat is niet wat wij willen. Wij willen immers dicht bij Hem leven en wij zoeken Hem ook. En dan hebben we ook de belofte van Jezus;

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
(Mt. 28:20)

Koning Asa; zijn naam is een verkorting van het woord "Asaja" en dat betekent: De Heere heeft het gemaakt, de Heere zal het doen.

God wilde het maken in het leven van Asa en Hij wil het doen in ons leven, zoals zo

mooi in Psalm 37:5 staat: *Vertrouw uw weg aan de Heere toe. Vertrouw op Hem: Hij zal het doen.*

Asa: Hij zal het doen; Hij wil het voor ons doen. En dat blijkt uit een geschiedenis van Asa in 2 Kron. 14:2/4 waar staat:

2 En Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de Heere, zijn God.

3 Hij nam de vreemde altaren en de offerhoogten weg, brak de gewijde stenen in stukken, en hakte de gewijde palen om.

Hij deed wat goed en juist is in de ogen van de Heere, zijn God. Juist wil zeggen: Asa aanvaardde geen compromis met betrekking tot afgodendienst.

Hij brak de "gewijde stenen" in stukken en dat waren stenen, die door de Kanaänieten beschouwd werden als "bezielde stenen" dus als een woning voor een afgod; een afgods woning.

Ook in het nieuwe testament wordt gewaarschuwd voor afgoden en de 1^e Johannesbrief 5:21 eindigt met de woorden: *Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.*

God wil niet, dat wij in aanraking komen met boze geesten, ook niet door programma's van de media.

Koning Asa was radicaal en hij deed wat goed en recht was in de ogen des Heren.

En dan lezen we in de volgende verzen:

9 Zerah, de Cusjiet, trok tegen hen uit met een leger van duizend maal duizend man, en driehonderd strijdwapens, en kwam tot aan Maresa.

Een Cusjiet is een Ethiopiër en met een leger van zo'n miljoen en 300 strijdswagens trokken ze tegen koning Asa op. En Asa – wiens naam is dat de Heere het zal doen – trok hem tegemoet:

10 Toen trok Asa uit, hem tegemoet, en zij stelden zich op voor de strijd in het dal Zefatha, bij Maresa..

Maresa lag destijds ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem. Het leger van koning Asa was minder groot en minder sterk, maar hij vertrouwde er op, dat de Heere het ging maken.

Laten we luisteren naar het prachtige geloofsvolle gebed wat hij uitspreekt:

11 Toen riep Asa tot de Heere, zijn God, en zei: Heere, U bent de Enige Die kan helpen, hem die geen kracht heeft tegen de machtige.

Asa zag zichzelf als iemand die geen kracht heeft. En dan die geloofsvolle woorden: U bent de Enige die kan helpen.

En dan zijn noodkreet in dit gebed. Help ons! Wij steunen op U! In Uw Naam zijn wij opgetrokken tegen deze troepenmacht:

Help ons, Heere, onze God, want wij steunen op U en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze troepenmacht. Heere, U bent onze God, laat geen sterveling tegen U iets kunnen doen.

Hij plaatst de Heere, zijn God tegenover "een sterveling". Ook al had die sterveling een leger van 1000 x 1000 man en 300 strijdswagens. Tegenover de Heere was het slechts "een sterveling".

12 Toen trof de Heere de Cusjieten voor de ogen van Asa en voor de ogen van Juda, zodat de Cusjieten op de vlucht sloegen.

De Heere trof de Cusjieten en zij sloegen voor de ogen van de koning en zijn volk op de vlucht.

13 Asa achtervolgde hen, met het volk dat bij hem was, tot aan Gerar, en er vielen er zoveel van de Cusjieten dat er voor hen geen hervatting van de strijd mogelijk was, want zij werden vermorzeld voor het aanzicht van de Heere en voor Zijn leger. Men behaalde een zeer grote buit.

We denken hierbij aan het woord uit Efeze 6 waar staat:

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

En wat zullen we bovenal opnemen in deze strijd. Dat staat in vers 16:

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

Zo belangrijk is dat schild des geloofs. Daarmee kunnen al de vurige pijlen van de boze geblust worden. Allemaal.

Asa vertrouwde op God en niet op zijn eigen kracht en kunnen. Hij was sterk in zijn God.

En er wordt in vers 17 nog een ander belangrijk wapen genoemd dat wij aan mogen doen, namelijk: *Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.*

Laten we het Woord Gods in onze mond nemen. Dat deed Jezus ook toen Hij verzocht werd. Hij wederstond de duivel met de woorden: *Er staat geschreven.*

Dus we hebben een belangrijk verdedigings wapen namelijk het schild van het geloof en we hebben een belangrijk aanvalswapen en dat is het zwaard van de Geest.

Wat kunnen wij nog meer van koning Asa leren. In 2 Kron. 15:16 wordt het volgende genoemd:

16 Ja, zelfs Maächa, de grootmoeder van koning Asa, zette hij af, zodat zij geen koningin meer was, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera had gemaakt.

Asa hakte haar gruwelijke beeld om, verpulverde en verbrandde het bij de beek Kidron.

De grootmoeder van de koning bekleedde een waardigheid, die met de titel "koningin" werd aangeduid. Zij nam dus een gezaghebbende plaats in.

Wat had zij gedaan? Zij had een gruwelijk beeld van Asjera gemaakt. Asjera werd in die tijd door de Kanaänieten gezien als de gemalin van Baäl.

Toen Elia profeet was onder koning Achab, heeft Elia na het wonder op de Karmel de 450 profeten van Baäl laten ombrengen en ook de 400 profeten van Asjera, de gemalin van Baäl. Deze werden destijds onderhouden door de vrouw van Achab, namelijk Izebel.

Asjera werd geëerd als de koningin van de vruchtbaarheid.

Welnu, die grootmoeder Maaka, die koningin was, heeft koning Asa afgezet. Ze werd

zagezegd uit haar functie ontheven hoewel zij als grootmoeder van Asa genoemd wordt.

Wat deed Asa??

- (1) *Asa hakte haar gruwelijk beeld om, en*
- (2) *hij verpulverde het en ...*
- (3) *hij verbrandde het bij de beek Kidron.*

Dit brengt het woord van Jezus in onze gedachten die zei in Lucas 14:26

Als iemand tot Mij komt, en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

Van belang voor ons is, om een radicaal christen te zijn. En dat Jezus de nummer Eén is in ons leven.

Wat kunnen we nog meer leren van koning Asa? Hij regeerde in totaal 41 jaar als koning en de eerste 35 jaar ging het goed. De laatste zes jaar niet.

Net als koning Salomo ging het dus in de laatste jaren van zijn leven niet goed met hem. Wat was daarvan de oorzaak?

Hij vertrouwde in de problemen, die op hem afkwamen, toen niet op de Heere maar op zijn eigen verstand.

Wat was het probleem wat op hem af kwam? Dat staat beschreven in 2 Kron. 16:1/10

1 In het zesendertigste jaar van de regering van Asa trok Baësa, de koning van Israël, op tegen Juda, en bouwde Rama uit, om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan.

Rama lag op 8 km ten noorden van Jeruzalem aan de grote weg die Jeruzalem met het noorden verbond. De versterking van Rama betekende, dat Jeruzalem in een bedreigde positie geraakte.

2 Toen haalde Asa het zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning, stuurde dat naar Benhadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde, met de boodschap:

3 Er is een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u zilver en goud. Ga, verbreek uw verbond met Baësa, de koning van Israël, zodat hij van mij wegtrekt.

Door deze grote schenking wilde Asa de koning van Syrië (Benhadad) bewegen om in het conflict met Israël zijn zijde te kiezen en Israël in het noorden aan te vallen.

4 Benhadad luisterde naar koning Asa, en stuurde de bevelhebbers van de legers die hij had, naar de steden van Israël, en zij versloegen Ijon, Dan en Abel-Maïm, met alle voorraadsteden van Naftali.

5 Het gebeurde, toen Baësa dit hoorde, dat hij ophield met het uitbouwen van Rama, en zijn werk staakte.

6 Toen nam koning Asa heel Juda mee, en zij droegen de stenen van Rama en het bijbehorende hout, waarmee Baësa gebouwd had, weg. Koning Asa bouwde daar Geba mee, en Mizpa.

Geba en Mispa lagen ter weerszijden van Rama. Zo versterkte Asa de noordgrens van zijn rijk.

7 In die tijd kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem: Omdat u op de koning van Syrië gesteund

hebt, en niet gesteund hebt op de Heere, uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen.

8 Hadden de Cusjieten en de Libiërs niet een groot leger, met zeer veel strijdwegens en ruiters? Omdat u op de Heere steunde, heeft Hij hen in uw hand gegeven.

En dan volgt de prachtige uitspraak van de ziener Chanani in vers 9a, die ook voor ons geldt:

9a Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

9bU hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn.

10 Toen werd Asa zo toornig op de ziener, dat hij hem in de gevangenis zette, want hij was hierover woedend op hem. Bovendien onderdrukte Asa in die tijd anderen uit het volk.

Het ging mis in de laatste jaren van zijn leven omdat Asa niet volkomen op God vertrouwde en omdat hij zich niet wilde laten corrigeren. Hij kreeg iets tegen de profeet die de Heere gezonden had.

Van belang is, als iemand ons corrigeert, dat wij nimmer kwaad met kwaad zullen vergelden of iets in ons hart tegen hem of haar krijgen.

Dat zijn de lessen uit het leven van koning Asa met wie het 35 jaar goed ging en 6 jaar niet.

Laten we altijd op God vertrouwen tot het einde van ons leven en geen bitterheid in ons hart toelaten.