

Met alle inzet aan uw geloof de deugd toevoegen

We gaan lezen in 2 Petrus 1:1

1a Simeon Petrus: Eerst zijn oude Hebreeuwse naam: Simeon (of Simon) en dan zijn nieuwe, door Jezus gegeven naam: Petrus en dat betekent: Rots.

1b een dienstknecht en apostel van Jezus Christus: hij zet zijn eerste taak voorop: een dienstknecht (letterlijk: een slaaf) van Jezus Christus. Maar ook een apostel en dat is een gezondene van Jezus Christus.

1c aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Dus daar horen wij ook bij. Wij hebben hetzelfde, even kostbare geloof als Petrus, Paulus en Johannes ontvangen.

1d door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus. Wij hebben het alles te danken aan de gerechtigheid van Jezus, die hier genoemd wordt: onze God en Zaligmaker.

2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.

In plaats van het woord "vermeerderd" noemt de Staten Vertaling: "vermenigvuldigd".

2 Moge genade (en dat is onverdiende barmhartigheid en hulp) *en vrede voor u vermenigvuldigd worden!*

U weet hoe een vermenigvuldiging werkt: $2 \times 2 = 4$ $4 \times 4 = 16$ $16 \times 16 = 256$ enz. *door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.*

Dat wij door toe te nemen in de rechte kennis van God, en van Jezus, onze Heere, wij meer en meer in genade en vrede moge toenemen, is de zegenwens van de apostel Petrus aan ons, die een even kostbaar geloof als hij hebben verkregen.

3a Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschon-

ken wat tot het leven en de godsvrucht behoort.

Ons is dus goddelijke kracht geschonken, kracht van de Heilige Geest, tot alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort.

Als wij weinig van de kracht van de Heilige Geest ervaren in ons leven, dan mogen wij daar vrijmoedig in geloof om vragen, zoals Jezus het noemt in Lucas 11:13

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen, die tot Hem bidden.

3b door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

In de Staten Vertaling komt dit vers nog duidelijker naar voren: Daar staat namelijk: *Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd.*

Hij heeft ons geroepen tot heerlijkheid. Wat wordt daarmee bedoeld?? Dat staat duidelijk in 2 Thes. 2:14

Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen.

De heerlijkheid van onze Heere Jezus is Zijn deugden, Zijn liefde, Zijn geduld, Zijn zachtmoedigheid. En wij zijn geroepen om daar deel aan te krijgen. Geroepen tot heerlijkheid en deugd! Wat een kostbare roeping.

4a Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur.

Van belang is dan, dat wij die grote en kostbare beloften kennen, want daardoor kunnen wij deel krijgen aan de Goddelijke natuur.

Laten we – om te beginnen – enkele van deze kostbare en zeer

grote beloften noemen. De eerste staat in 2 Cor. 6:16/7:1

16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun (mid-den) wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Letterlijk: Ik zal in hen wonen en onder hen wandelen. Zo staat het ook in de Staten Vertaling.

17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan en Ik zal u aannemen.

Hier worden enkele voorwaarden genoemd want het zijn niet alleen beloften maar ook voorwaarden.

We kunnen niet één zijn met mensen, die de duisternis liefhebben en afgoderij bedrijven. En niet vasthouden aan die dingen, waarvan wij weten, dat ze onrein zijn.

18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Wat een belofte! Hij zal ons tot een Vader zijn en wij zullen Hem tot zonen en dochters zijn. Dat zegt de Heere, de Almachtige.

1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

Weer een slot oproep: we hebben deze beloften ... laten we ons dus reinigen van alles wat bezoedeld. Onze heiligheid volbrengen in de vreze Gods.

Als een kunstschilder een schilderij maakt, dan laat hij niet een stukje onbeschilderd. Nee, hij wil een perfect, een volmaakt schilderij en dat is ook Gods doel met ons.

En dan gaan we naar een andere belofte en die staat in 1 Tim. 4:7b-8

7b Oefen uzelf in de godsvrucht.

8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft.

Je te oefenen in de godsvrucht, b.v. met betrekking tot wat je zegt. De oefening van de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, het tegenwoordige leven en het toekomstige leven.

Dus een belofte van leven voor het heden en voor de toekomst.

Dan nog een heerlijke belofte in 1 Cor. 10:13 waar staat:

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uit-

komst geven om die te kunnen doorstaan.

Dat is nog eens een belofte. God zal niet toestaan – Hij zal het niet toelaten – dat wij boven vermogen verzocht worden. Hij zorgt voor de uitkomst!

Rom. 8:28

En wij weten dat voor hen, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Resumé: Ons zijn de grote en kostbare beloften geschonken, opdat wij daardoor deel zullen krijgen aan de Goddelijke natuur.

We gaan verder met 2 Petrus 1:4
4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

Het verderf heerst dus in de wereld door de begeerte. Dat ver-

derf zullen wij ontvluchten, zoals de Staten vertaling zegt:

.... *nadat gij ontvloten zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.*

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen.

In vers 3 lazen wij, dat wij goddelijke kracht hebben ontvangen. Er staat immers: *Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort.*

En doordat wij die goddelijke kracht ontvangen hebben, kunnen wij – door dit geloof - met betoon van alle inzet aan ons geloof de deugd toevoegen. Ofwel jagen naar de vruchten van de Geest.

en voegt aan de deugd kennis, Zachtmoedigheid is een deugd maar strengheid is ook een deugd. We hebben dus kennis nodig om de deugden op de juiste manier te gebruiken.

6 Aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht.

7 Aan de godsvrucht broederlijke liefde en aan de broederlijke liefde voor iedereen.

Er wordt over *zelfbeheersing* gesproken; ons is goddelijke kracht geschonken, zoals we in vers 3 lazen en door die kracht kunnen we onszelf beheersen en dat is een deugd.

Als wij zeggen: hij verloor zijn zelfbeheersing, dan weten we dat zo iemand zichzelf niet meer in de hand had.

Ook wordt gesproken over *volharding*. Het volhouden onder druk en tegenspraak is ook een deugd.

Ook daarvoor is ons goddelijke kracht geschonken. En dat bewerkt weer *godsvrucht* en dat is een aan God toegewijd leven.

Dan volgt ook de *broederlijke* en dat is hartelijke genegenheid

jegens je broeders en zusters in de Heer. En als laatste deugd wordt hier genoemd: *de liefde voor iedereen.*

Want geoefend in de onderlinge liefde, mogen wij vervolgens ook de mensen buiten de Gemeente liefde betonen.

8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn – als deze gouden ketting van deugden bij ons gevonden worden

– en toenemen dat wil zeggen, als deze deugden nog meer toenemen – zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.

Wat een heerlijk leven om met deze dingen bezig te zijn. Geen doelloos en onvruchtbaar leven! Een leven met een doel! Een leven in godsvrucht!

9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

De Willibrord vertaling zegt: *Wie ze (de deugden) niet bezit, is een kortzichtige en blinde.* Hij is immers gereinigd van zijn ondeugden om vervolgens overvloedig te worden in de deugden.

10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.

Een oproep van Petrus om goed toegerust met goddelijke kracht, aan het werk te gaan. Onze roeping en verkiezing te bevestigen, vast te maken. We zijn geroepen om de deugden van onze Heere Jezus deelachtig te worden.

En als wij echt daarmee bezig zijn, hebben wij ook de belofte, dat wij dan, nooit zullen struikelen. Wat een belofte!

11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze

Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Op die manier – als we zó, in de praktijk van alledag, de deugden van Christus aan doen, zal ons in rijke mate de toegang tot het Koninkrijk van Jezus worden verleend.

En dat Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk. Geprezen zij God en dank zij de Heer voor deze woorden van Zijn dienstknecht Petrus, die wij op ons in mogen laten werken.

En laten wij die woorden vol kracht op ons inwerken, dan zal het zeker ook zijn uitwerking hebben.

Laten we daarom – met goddelijke kracht toegerust - ons met alle inzet er op toeleggen, om aan ons geloof de deugd toe te voegen.